



"Aangenaam ik ben lid van de Friese Exportclub"



Brllnt **Paul M. van den Boogaard**

1 april 2021

Via deze introductiebrief stellen wij Paul M. van den Boogaard, als lid van de Friese Exportclub aan jullie voor. Wij doen dit aan de hand van een aantal vragen.

De elevator-pitch.

Mijn bedrijf NederSolutions met de brand Brllnt ontwikkelt en produceert (via productiepartners in een aantal bijzondere landen) echte toekomstwaardige schone eco-coatings en aanverwante producten, opdat vooral het milieu en de werkomstandigheden erop vooruit kunnen gaan, we zetten echte stappen, wij creëren echt een betere toekomst!

Welke internationale ervaring(en) kun je delen met de leden van de Friese Exportclub.

Ik heb meer dan 29 jaar internationale ervaring en in een aantal landen gewoond waaronder Duitsland (getogen) en Polen (wordt gezien als een halve Pool). Heb vele bedrijven geleid in Polen en daarbuiten (China, Indonesië, Tsjechië, Israël) en ben na een interim-periode (ook buitenland) nu mijn eigen droom aan het verwezenlijken...dat doen wat ik het allerleukst vind, mijn bijdrage kunnen leveren om wat grote problemen in de wereld stapsgewijs te verkleinen en daarbij ook nog eens leuk verdienen. Ik ben vooral een Centraal-Oost-Europese expert (Slavische landen/Oost-Europa) met grootste focus op Polen.

Wat wil je weten van de leden van de Friese Exportclub, naar welke kennis en ervaring ben je op zoek.

Weten is een moeilijke vraag daar ik ze nog niet ken...ik wil ze graag leren kennen, wil graag mijn netwerk uitbreiden en mijn kennis met hen delen...ik wil soms kunnen sparren...ik zoek vooral kennis van de thuismarkt, Nederland/Benelux...daar weet ik door mijn vooral internationale ervaring nog heel weinig van...Wij wonen nu in het prachtige Friesland, de provincie waar ik geboren ben en tot mijn 3^{de} levensjaar gewoond heb en nu weer terug ben.

Voor welke uitdaging staat je bedrijf in de komende jaren.

Ik denk dat we de komende jaren behoorlijk zullen groeien in omzet en omvang. De uitdaging is om vooral de juiste stappen te blijven zetten opdat ik mijn doelen kan bereiken. Ik hoop dat ik de juiste mensen aan me kan binden, ik heb betrouwbare mensen om me heen nodig, ik bouw vriendschappen op voor het leven.

Nog een klassieker: Wat is de "Why" van jullie activiteiten. Waarom doen jullie wat jullie doen!

Met elkaar kunnen we een beter milieu en betere werkomstandigheden creëren voor huidige én toekomstige generaties.

We moeten wat aan de milieuvervuiling en gezondheidsrisico's doen in de coating industrie, waar anderen dit nalaten, terwijl het wel binnen bereik ligt (technisch, financieel en capaciteit).

Concreet: 1. Geen uitstoot meer van vluchtige schadelijke stoffen tijdens het spuiten/drogen van coatings.

2. Verlagen van de CO2-uitstoot tijdens productie. 3. Gezondheidsrisico's wegnemen tijdens de productie en de verwerking. 4. Jonge mensen een beter leven geven vanuit een betere productieomgeving.

(gezondheidsrisico verbeteren door een betere werkomgeving te creëren)

Vandaar dat onze slogan ook geworden is: Create a Better Future! We hebben genoeg gesproken, we hebben nu wereldwijd daden nodig.

Geïnspireerd door het boek *The big five for live* van John P. Strelecky stellen wij je de vraag: als we nu door een museum lopen wat aan jou gewijd is, welke foto's zien we dan aan de muur hangen?

1. Een foto van een prachtige berg (maakt eigenlijk niet uit welke hoewel ik persoonlijk wel een voorkeur heb voor de Harz (gebergte waar ik ben opgegroeid) en de Tatra (deel van de Karpaten) ...dan denk ik altijd aan een Joods gezegde...Bergen ontstaan altijd naast dalen, problemen oplossen door pragmatisch te doen. Er is altijd een oplossing.
2. Een foto van mijn ouders, zonder hen was ik niet de persoon geworden die ik nu ben...hun moeilijke leven en lijden heeft me compleet gemaakt en daardoor kan ik het leven aan.
3. Een foto van Theodor Herzl, grondlegger van de Joodse staat tezamen met een foto van Mordechai Anielewicz, leider Joodse opstand Getto van Warschau 1943, de kleine engel.
4. Een foto van mijn vrouw Kasia, het puzzelstuk wat mijn levenspuzzel compleet maakt, tezamen met onze prachtige dochter Famke Sofie, een mooie Pools-Nederlandse jonge dame die aan het begin van haar leven staat. Ik leef in haar door. En deze foto is genomen in Leeuwarden, de stad waar ik geboren ben en waar mijn moeders geschiedenis ligt.
5. Een foto van het monument Never Again, opdat we nooit vergeten waartoe de mens in staat is, de Shoa,



Treblinka, Polen.

6. Een foto van Arno Lustiger, Joods-Pools-Duitse historicus. Zijn vreselijke en prachtige levensgeschiedenis laat ons zien dat er in alle landen op de wereld goede en slechte mensen zijn.

7. Het voor mij belangrijkste doel wat ik bereikt wil hebben om mijn leven tot een succes te maken is dat ik genoeg geld verdien met mijn bedrijf om die (goede) doelen te steunen opdat ik voor anderen het leven ook vergemakkelijk (mens, flora, fauna). 10 % van ons verdiende geld wordt besteed aan mooie projecten, vooral lokaal (daar in de regio waar onze productiepartners zich bevinden om zo ook bewustzijn te kweken bij de lokale bevolking). Hierdoor ziet de lokale bevolking dat behalve gezondheidsaspecten de eco-boys (Brllnt) ook welvaart brengen, een beter leven! Dit wordt vertegenwoordigd door een prachtige foto van een gelukkig klein-mens in een gezonde omgeving.
8. Tenslotte: Een foto uit het jaar 2500 waarop te zien is een schone aarde, met schone lucht, waar het goed toeven is en waaronder staat: Mede mogelijk gemaakt door Paul Mordechai van den Boogaard, een van de grondleggers van "Create a Better Future!".

Dan willen we ook nog graag iets van de persoon achter de ondernemer weten, wat wil je delen met ons? Volgens mij heb ik al veel laten zien van mezelf. Ik ben al bijna 30 jaar getrouwd met mijn grote liefde Kasia (Katarzyna) en heb een prachtige dochter van bijna 17 jaar genaamd Famke Sofie. Ik heb mijn hart verpand aan het prachtige land Polen, vooral aan de stad Warschau (Warszawa), ons tweede thuis. Ik ben een echte Vissen, melancholisch van aard, zoals ze in het Duits zo mooi kunnen zeggen, Himmelhoch jaugzend, zum Tode betrübt (Johann Wolfgang von Goethe, 1788). In de Annex heb ik het gedicht toegevoegd tezamen met de Engelse vertaling daarvan.

Annex

<p><i>Freudvoll und leidvoll Freudvoll, und leidvoll, Gedankenvoll sein; Hangen und bangen In schwebender Pein; Himmelhoch jauchzend, Zum Tode betrübt - Glücklich allein Ist die Seele, die liebt.</i></p> <p><i>Johann Wolfgang von Goethe</i></p>	<p><i>Full of Joy Full of joy, And full of sorrow, Full of thoughts; Yearning And trembling In uncertain anguish; Exulting to heaven, Cast down unto death - Happy alone Is the soul that loves.</i></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

We plannen om de twee weken een video-gesprek in om met elkaar in gesprek te gaan

“Aangenaam ik ben lid van de Friese Exportclub”

Maak kennis met Paul van den Boogaard
op donderdag 15 april 2021
om 11.30 uur tot ca. 12.30 uur
via videomeeting
link: www.frieseexportclub.nl/videocall